

# Toyota-Compier Ed-Vo nachtmarathon in zwembad 'de Waterdam'

Zaterdag 2 februari vond in zwembad "de Waterdam" de jaarlijkse Nachtmarathon plaats. In het verleden organiseerde Ed-Vo jaarlijks een estafette waarbij je in teams een periode van 8 uur 's avonds tot 8 uur 's morgens zwom. Er werd afgewisseld na een kwartier. Het tijdstip zorgt voor het gedeelte "nacht" en de extreme inspanning voor het gedeelte "marathon". Sinds vorig jaar is er weer een nachtmarathon dankzij de enorme inspanningen van de organiserende dames Ingrid de Does-Sier en Esther Kwakman. Daarnaast heeft sponsor Toyota-Compier ook een belangrijke bijdrage geleverd.



Verschillende spelletjes werden tussen de zwemwedstrijden door gehouden.

## De wedstrijd

In de nieuwe opzet start de wedstrijd om 4 uur met een kwartier estafette. Het was meteen duidelijk dat het een spannende strijd zou worden.

Ploeg 1 had met de jongelingen Ruben en Rob Tol twee kanonnen aan boord. Jenny de Does, Esmée Bont en Manon Sier trainen keihard en zorgden daarmee voor een stabiele hoeveelheid baantjes. Ploegleider Peter Steur moest zich helaas ziek afmelden en werd vervangen door Loeg Schilder.

Ploeg 2 had met Fred Bond normaal gesproken de snelste zwemmer, maar ook Rick Bond, Janine Kroon, Silvia Kwakman en Elise Keijzer kunnen er wat van. Good-old Johan Steur leidde de ploeg.

Ploeg 3 was op papier één van de sterkste ploegen. Fred Karregat en Peter Smit waren tofit aan de start verschenen en na haar medailles op het NJK weten ze inmiddels van Den Helder tot Maastricht dat iedereen rekening moet houden met Rosa Veerman. Bas Cavadino werd aangewezen als startzwemmer en ook Nick Schilder zwom verdienstelijk zijn baantjes.

Ploeg 4 was de seniorenploeg met oud Ed-



In deze stand konden de Ed-Vo-leden de nieuwste zwemkleding bekijken.

Vo'ers Wendy Veerman, Simon Steur en Carlo Smit aan boord. Samen met de drijvende kracht Ingrid de Does-Sier en de talenten Joyce Geschiere en Sandra Kok, was dit ook een ploeg om rekening mee te houden.

Ploeg 5 stond onder leiding van clubtrainer André Buijs. Kees Veerman ontpopte zich als de beste lange afstandzwemmer van de club en met Brian Kroon was ook hier een NJK-ganger in de gelederen. Agnes de Does, Angela Tol en Linsey Schilder completeerden deze ploeg.

Ploeg 6 had de andere drijvende kracht Esther Kwakman in de gelederen. Samen met Johan Bont en René Mossel was zij ook 1 van de 3 oud-zwimmers in deze ploeg. Aan de andere kant had deze ploeg met verder Remco Tol, Robin Schilder en Richard Veerman 5 sterke mannen en was daarmee misschien ook een outsider.

De eerste keer tien minuten zwemmen gaf aan dat sommige van de oud-zwimmers wat trainingsuurtjes misten. De jonge zwimmers gaven de ouderen in sommige gevallen het nakijken. In het volgende uur nam ploeg 1 een voorsprong door een uitgekende tactiek. Vervolgens moesten een aantal spellen worden gespeeld en volgde het klapstuk van de avond: 2 keer 5 minuten trappelen met een eend op je hoofd. Het klinkt grappig, en dat is het ook van de kant, maar het is het zwaarste onderdeel van het zwemmen.

Vooral Ingrid had een speciale band met haar eend. Waar bij sommige zwimmers de eend in één baan wel 10 keer van het hoofd viel, bleef hij bij Ingrid de volle 12 banen zitten. Er gaan geruchten dat ze daar 10-seconden lijm voor gebruikt heeft, waardoor ze nu nog met een eend op haar hoofd loopt én alleen kapper Aart hem eraf kan krijgen. Uiteindelijk bleek de voorsprong van ploeg 1 door de andere ploegen niet meer te overbruggen. Ploeg 4 werd tweede en ploeg 2 werd derde. De plaatsen 4, 5 en 6 waren voor respectievelijk ploeg 3, 5 en 6. Het was een sportieve wedstrijd en iedereen was om twaalf uur moe maar voldaan. Tot volgend jaar!

Tenslotte willen we nog even van de gelegenheid gebruik maken om de sponsors te bedanken: Compier Toyota, Slagerij Bakkertje, Slagerij J&J, Slagerij de Keurslager, Groenten en fruit Klaas Leek, Freek Schilder, Gebroeders Bont Timmerwerken, Bakkerij Van Pooy en Vishandel Koning in Amstelveen.